



Recensie:

Op vrijdag 30 juni jl. mocht ik aanwezig zijn op de try-out van Pieterneel van Amelsvoort. Zij presenteerde haar nieuwe programma "Diva-dichtbij".

Een programma voor mensen die niet meer in staat zijn naar het theater of de schouwburg te gaan. Dit door ziekte, ouderdom, lichamelijke- en of geestelijke beperking. Pieterneel brengt in die situaties haar show naar de mensen toe. De try-out vond dan ook plaats in de huiskamer, over dichtbij gesproken.... het was dichtbij. Zelf ben ik een echte muzikliefhebber en bezoek veel concerten. Eén van de laatste malen dat ik onverwachts door muziek tot diep in mijn ziel werd geraakt en daar nog dagen een kippenvel gevoel van overhield, was bij het concert van Sarah Brightman op 29 september 2004 in de Heineken Music Hall te Amsterdam. Maar op deze zomeravond in een huiskamer met haar try-out, wist Pieterneel van Amelsvoort mij net zo te raken. Ik kan haar dan ook van harte aanbevelen. Juist in een situatie waarin ziekte maakt dat alles in het leven daarom draait. Het is een geschenk om dan zo'n avond mee te maken. Ik waarschuw u wel, ze raakt u diep in uw ziel.

Als ik nu terugdenk aan de titel van het bekendste album van Brightman, "Time to say goodbye". Of de nummers, "La Luna of "Eden", dan is het misschien niet zo gek dat ook Pieterneel mij zo wist te raken. Ik beveel haar dan ook van harte aan.

Gerda. J.H. Budding Algemeen Projectmanager Stichting Philadelphia- Kruiswerk West-Veluwe.